

Afscheidsbrief van Annie aan de familie, ze heeft deze al geschreven in februari 2005 toen ze nog in het ziekenhuis lag. Ik kreeg ze in een gesloten envelop mee maar ik mocht ze wel open maken als ik dat wilde. Pas enkele maanden later heb ik dat ook gedaan.

nico

Hoi Allemaal

In mijn volle, nog gezonde gedachten, wil ik afscheid nemen van jullie allemaal. Mijn leven was niet erg lang, maar wel heel goed en waardevol.

Vooral wil ik de hele familie, met aangetrouwde, neven, nichten en kinderen, en alle vrienden en kennissen bedanken voor jullie blijk van waarderen, die wij deze laatste dagen van jullie hebben mogen ontvangen. Dat heeft mij heel erg goed gedaan en gaf veel, veel steun.

Blijf dit doen aan elkaar en vooral aan Nico-

Bas - Bram - Margreet - Anouk en Sanne. Zij zullen het zo hard nodig hebben.

Blijf ook denken aan Leo - Oliver en Fanny.

Dat zijn tenslotte de eerste, die met dit verlies te maken kregen.

Ook wil ik twee lieve vriendinnen bedanken.

Ria Craans en Elly Paskens. Daarmee heb ik veel lief en leed samen gedeeld. Dat was iets geweldigs om zó te mogen beleven. Ik wens dat iedereen toe.

Nog maats bedankt voor alles wat jullie voor ons gedaan hebben.

Annie

A handwritten signature consisting of several overlapping horizontal strokes, with a small vertical tick mark in the middle of the top stroke.