

Afscheidsbrief van Annie aan de familie, ze heeft deze al geschreven in februari 2005 toen ze nog in het ziekenhuis lag. Ik kreeg ze in een gesloten envelop mee maar ik mocht ze wel open maken als ik dat wilde. Pas enkele maanden later heb ik dat ook gedaan.

nico

Nico - Bas - Bram - Margreet - Anouk en Sanne.

Jullie wil ik nog even persoonlijk bedanken.

Mk heb een grandioos goed leven met jullie gehad.

Meer weet ik, dat jullie elkaar samen goed zullen

steunen. Maak er samen nog een mooi en fijn

leven van. In het begin zal dat misschien

moeilijk zijn, maar als jullie samen staan, lukt

jullie dat.

Mfied erg bedankt voor alles

Annie