

Dit gedicht is afgedrukt op het gedachtenis kaartje aan Annie

## **Afscheid**

**34 Jaren hebben wij samen geleefd,  
nu is het praten over de tijd van toen.  
Vele mooie dingen hebben wij beleefd,  
we hadden nog zoveel te doen.**

**Onze liefde werd verrijkt,  
met een mooi gezin.  
We hebben samen zoveel bereikt,  
wat heeft dat nu nog voor zin.**

**Je zorgzaamheid zal ik missen,  
je was mijn inspiratie bron.  
Nu zal ik mij vaker vergissen,  
iets wat jij altijd corrigeren kon.**

**We waren zo gelukkig samen,  
daarom ook kwetsbaar voor pijn.  
Wie had ooit kunnen beamen,  
dat het zo resoluut zou zijn.**

**Uit liefde heb je mij altijd verwend,  
ik werd verzorgd van haver tot gort.  
Wij waren eeuwig voor elkaar bestemd,  
waarom duurt eeuwigheid zo kort.**

**nico**