

mijn gedachten

Oh mijn lieve schat,
als ik zo terug kijk op ons leven.
Toen jij kwam op mijn levenspad.
zijn we bij elkaar gebleven.

Zo waren wij voor elkander,
het allergrootste geluk.
Nooit kwam er meer een ander,
onze liefde kon niet meer stuk.

Nu is jouw trein tot staan gebracht,
de rails loopt echter alsmaar door.
Zonder dat ik er bij heb nagedacht,
volg ik nog steeds hetzelfde spoor.

Misschien jij nu, en ikke morgen,
en was dit alles voorbestemd.
Dat ik voor jou zou zorgen,
tot aan het bittere end.

Het leven geeft geen tijd stil te staan,
ook al heeft het mij gebroken.
Zo zou jij het ook hebben gedaan,
ik moet er maar het beste van hopen.

Het stoffelijk lichaam vergaat,
daar is niet meer van te verwachten,
Maar de herinnering blijft paraat,
je zit voor altijd in mijn gedachten.

nico